

# OM AT HAVE SIN IDENTITET FLERE STEDER FRA

Hej jeg hedder Simone,  
jeg er 27 år og til daglig  
kan jeg godt lide at træne og motionere.  
Jeg bor i Danmark, men jeg er født  
og opvokset i et andet land, kan du gætte hvor?

Grønland  
Spanien  
Mexico



# OM AT HAVE SIN IDENTITET FLERE STEDER FRA

Grønland er det rigtige svar, eller som man siger på Grønland Kalaallit Nunaat. Jeg har boet på Grønland det meste af min barndom. Vi flyttede til Danmark, da jeg var 12. Som er lige der, hvor jeg startede med at danne mine rigtige relationer i teenageårene, som gør, at jeg har et anderledes forhold til Grønland. Mine forældre bor stadigvæk deroppe og mine bedsteforældre og det meste af min familie bor der, og ja, jeg har fået et anderledes forhold til det efter at jeg er blevet voksen. Jeg kommer derop hver jul og nogle gange om sommeren for at besøge min familie. Jeg har fået et anderledes forhold til naturen end jeg havde, da jeg var lille.

Det kan være svært og være opvokset to steder. Jeg har haft det sådan, at da jeg var yngre og boede på Grønland, når vi så tog til Danmark eller da vi flyttede til Danmark, blev jeg egentlig mest tænkt på som en grønlander også på den måde har jeg måske ikke følt mig helt hjemme. Omvendt nu hvor jeg er blevet voksen og føler mig hjemme et andet sted, som er i Danmark, når jeg så kommer til Grønland, der bliver jeg så set anderledes på der. Så uanset hvor jeg er, kan jeg blive set som enten dansker eller grønlander. Noget af det, der er fedt ved at være vokset op to steder er, at jeg på en eller anden måde har to kulturer i mig. Det oplevede jeg blandt andet for tre vintre siden, der var jeg oppe til jul og vi gik en tur i baghaven i juledagene, hvor jeg skød en snehare og to fugle.

