

Lily er en dansk-jødisk pige, der er 12 år i 2022:

DE JØDISKE TRADITIONER SAMLER FAMILIEN

Jeg hedder Lily.

Jeg er 12 år. Jeg bor på Østerbro med min lillebror, min søster og min mor og far. Jeg går i 6. klasse på Carolineskolen, der ligger i Hellerup. Jeg har nogle lidt forskellige fag. Jeg har snart madkundskab, så har vi idræt, historie, dansk og engelsk. Og så har vi også ivrit, som er et jødisk fag.

I min fritid går jeg til fodbold i HIK (Hellerup Idræts Klub) og spiller klaver. Jeg synes, at det er rigtig sjovt at spille fodbold, fordi vi hygger os meget på vores hold og fjoller for det meste, fordi sådan er vores fodboldhold. Vi har også vores kampe, hvor vi bliver mere seriøse. Vi går altid hen og vinder, så det er altid fedt. Klaver har jeg spillet i snart seks år. Jeg synes, at det er en god hobby at have, fordi jeg synes altid, det er vigtigt, at man kan spille et instrument, så man kan noget andet end bare fodbold.

Min familie kommer for det meste fra Danmark, Aalborg, og så nogle fra min fars side kommer fra Israel. Min oldemor og min oldefar var israelske, men de er så døde nu for lang tid siden. Det er fedt, synes jeg, for så har jeg også lidt israelsk i mig. På min mors side er de alle sammen danske, der er ikke nogle jøder, udover min mor der konverterede, da hun var ung. Min farfar er oprindeligt fra Yemen, hvor han flygtede til Jerusalem, tror jeg. Så kom han ellers til Danmark hvor han fandt min farmor, også fik de en masse børn.

Af de jødiske traditioner kan jeg bedst lide Chanukka. Det er en jødisk jul kan man sige, og Pesach er en jødisk påske, kan man sige, men med lidt andre ting man laver. Jeg synes, det er lidt federe end de traditioner kristne har, fordi jeg synes, jøderne

gør lidt mere ud af det, end at man bare finder påskeæg i haven. Der skal man spise speciel mad – til Chanukka, der spiser man for det meste noget der hedder sufganiyot, det er sådan nogle berlinerboller, og noget der hedder humentaschen. Det er sådan nogle trekantede kager. I helligdagene er jeg for det meste sammen med min familie. Til Pesach er jeg sammen med min jødiske familie i Israel, hvor vi så fejrer det. Det er ret kaotisk for det meste, da der er meget larm.

Jeg synes, at det er anderledes at være en jødisk pige ift. min kristne venner fordi, det er lidt mere med, hvad man må spise og helligdage, når de spørger, om man må være sammen med en, så er der en helligdag oveni, hvor vi lige har fri to dage, det kan godt være et lille problem. Mine veninder har engang spurgt, hvorfor jeg ikke spiser gris eller skaldyr. Det er nogle gange lidt kompliceret at forklare. Det kan nogle gange være lidt irriterende, fordi jeg har jo fortalt, at jeg er jøde, og at jeg spiser dit og datten. Men ja, nogle gange kan det også være lidt forskelligt, hvad de spørger om. Det kan være: "hvorfor har du en Davidsstjerne på?" eller "hvorfor har du en pæn kjole på om lørdagen?".

Til en fodboldkamp der oplevede jeg også nogle piger fra det andet hold, der snakkede om mig i pausen, og hviskede bag min ryg og sagde "jeg tror, at hun er jøde", og det er ikke så godt, og det føler jeg lidt, at det ikke er så fedt, at de bare går rundt og snakker bag ens ryg. Det er bedre, hvis de kommer op til en og snakker til mig. Jeg vil selvfølgelig gerne møde dem og sige, at jeg er jøde og gør dit og dat, men bare de ikke sådan snakker bag min ryg, så er jeg glad.