

15-ÅRIGE KIRSTEN MÅTTE FLYGTE FRA DANMARK

Kirsten Davidsen overlevede Anden Verdenskrig. I oktober 1943 boede hun i Malmøgade i København sammen med sin mor, far, storesøster og storebror. De er jøder. Hun nåede lige som mange andre danske jøder at flygte til Sverige. Mange jøder andre steder i Europa nåede ikke at flygte. Omkring seks millioner jødiske mænd, kvinder og børn blev dræbt af nazisterne under Anden Verdenskrig.

Den 1. oktober 1943 iværksætter den nazistiske besættelsesmagt en planlagt aktion mod de danske jøder. Kl. 21.00 om aftenen afbrydes telefonerne i København. Tyske lastbiler kører kort tid efter ud til de adresser, hvor de ved, der bor jøder. Heldigvis er mange af de danske jøder ikke hjemme. De er på forhånd blevet advaret om aktionen af naboer, familie, venner og bekendte.

Mange vælger samme aften eller i tiden op til aktionen at flygte ud af Danmark. De flygter mod kystlinjerne mod øst og får her hjælp af modstandsbevægelsen og lokale fiskere til at komme i sikkerhed i Sverige. Sverige har på forhånd meldt ud, at de er villige til at tage imod de danske flygtninge. 7.000-8.000 danske jøder formår at flygte til Sverige, hvor de tilbringer resten af besættelsestiden, indtil de kan vende tilbage til Danmark efter befrielsen i maj 1945.

Det var dog ikke alle, der lykkedes med at flygte eller gemme sig for besættelsesmagten. Enkelte blev fanget af tyske patruljebåde, andre blev opdaget i sommerhuse og andre steder, hvor de gemte sig. I alt blev 472 danske jøder taget til fange ved jødeaktionen i oktober 1943. De blev deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt. I lejren dør 53 danske jøder, herunder to spædbørn.

Mod slutningen af krigen, i april 1945, iværksættes en redningsaktion kaldet "de hvide busser" under ledelse af svenskeren Folke Bernadotte. Her blev de danske jøder, der havde overlevet tiden i Theresienstadt, hentet tilbage til Sverige, hvor de blev indtil befrielsen i maj 1945. Herefter fik de egen muligheden for at vende tilbage til Danmark. De fleste vendte tilbage til Danmark igen. Nogle havde mistet alt, andre vendte tilbage til deres bolig og næsten uberørte ejendele.



Kirsten Davidsen blev i oktober 1943 sejlet til Sverige på denne danske fiskerbåd.



Kirsten Davidsen undslap Holocaust. Hun er i dag 94 år og bor i Lyngby.